

# BRLIEMERS

## Brliemers

We houden u op de hoogte van het wel en wee met deze tweede Brliemers.

We nemen aan dat u op het woord Brliemers geoefend hebt en dat het u steeds beter afgaat om het uit te spreken.

## Lief en Leed

Helaas is ons een trouw lid ontvallen: Attie Tak is op 22 april overleden.

In niet-corona-tijd zijn we gewend om tijdens de drive hier met z'n allen in gepaste stilte even bij stil te staan.

Maar het is wel-corona-tijd, dus doen we het, zoals zoveel in deze tijd, digitaal. Een persoonlijk gedicht is ook hier op zijn plaats.

Attie,  
Aan de buitenkant  
Een bescheiden, sterke vrouw  
Altijd goed gekleed  
Altijd opgemaakt  
Aan de binnenkant  
Schoot je eigen kracht tekort  
Was je kwetsbaar  
Sloop het verdriet rond

## Twee lintjes voor twee sterren

Op vrijdag 24 april kregen Agaath en Guus onverwacht telefoon van burgemeester van Riswijk, met de mededeling, dat het de koning behaagt hen beiden te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Natuurlijk hadden we dit, na een stiekem gearrangeerde komst naar het gemeentehuis, graag zien resulteren in het opspelden van het lintje. Het bleef bij bossen bloemen, namens de gemeente én namens het bestuur van BC de Liemers. Ze voelden zich vereerd en waren verrast en ontroerd.



## Dankjewel

Ja, we waren verrast en zijn vereerd met de Koninklijke Onderscheiding. En geroerd door de vele felicitaties in allerlei vormen: bloemen, wijn, mails, bloemenbon en telefoontjes. Heel lief en attent.

Dankjewel allemaal.

We kregen van Riet Ghijben een fraaie limerick en willen die graag met u delen.

De burgemeester van de Liemerse stad Zevenaar  
Belde een zeer behulpzaam echtelijk paar  
Ze kregen een lintje  
Met een oranje tintje  
Terecht ! Het paar staat voor iedereen klaar.

Dank allemaal voor al die lieve woorden en felicitaties. Graag tot ziens. Het ga u goed en blijf gezond. Tot .... Agaath en Guus

## Digitaal afscheid

Nog een nadelig effect van de corona-crisis is, dat we voortijdig het seizoen beëindigd hebben, en dat vertrekkende leden daardoor geen afscheid meer kunnen nemen. Eén vertrekkend lid wil van u allen afscheid nemen met de volgende woorden:

Beste mensen,  
Wie had gedacht dat het seizoen zó abrupt zou worden beëindigd. Ik niet!

Voor mij was 10 maart gelijk de laatste keer dat ik ben gaan bridgen. Sommigen van jullie wisten inmiddels al van mijn verhuisplannen. En ja, 1 juli staat de verhuishagen voor mijn deur en gaat de inboedel naar Arnhem.

Het liefst had ik tijdens de slotdrive afscheid van jullie genomen, maar dat gaat dus niet. Met stille trom vertrekken wil ik óók niet, dus dan maar op deze manier. Ik wens jullie alle goeds met vooral gezondheid en veel bridgeplezier! En wie weet zien we elkaar nog eens ergens aan een bridgetafel!

Groetjes, Sylvia Petri

Naast dit digitale afscheid kregen wij een lief briefje van Diny Peters uit Duiven. Zij bedankte iedereen voor de plezierige bridgemomenten. Diny bridgete op onze club al sinds 2003 op de donderdagavonden.

Ook Greet Praasterink bedankte voor vele jaren plezierig bridgen op onze club. Zij stopt om gezondheidsredenen. Ze was al lid vanaf (bijna) het begin: 1993.

Alle goeds en jammer dat we niet in levende lijve, maar digitaal afscheid moeten nemen.

## StepClub bridge

Wist u dat het steeds gezelliger wordt op de woensdagavonden met onze clubleden (en een paar cursisten van Conny) op StepBridge. 7 rondes van 3 spellen en we starten om half acht en leggen de laatste digitale kaart rond kwart voor tien neer en na 4 rondes is er een pauze. (Helaas komt Guido of Jo An dan niet langs).

Er heerst een gezellige clubsfeer. En de laatste keer hadden wij van een 50 jarig bruidspaar, de bruidegom aan tafel en brachten om 9 uur een toast uit.

Wilt u het eens proberen Een proefaccount bij Step is zo afgesloten. Hebt u digitale kaartvrees... of digitale hulp nodig, dan is een mailtje naar onderstaand adres voldoende en de hulp (op afstand) komt er aan.

We heten u op de StepClub graag welkom.